

Beste mensen,

Na bijna 14 jaar met plezier in deze praktijk te hebben gewerkt heb ik besloten om mijn taken aan een ander over te dragen.

Samen met mijn partner gaan wij genieten van onze "vrije tijd"

14 Jaar geleden ben ik met knikkende knieën begonnen nadat ik 20 jaar niet meer werkzaam was geweest als assistente.

De computer had inmiddels zijn intrede gedaan en daar moest ik wel even aan wennen.

In het begin miste ik de groene kaart waar alles op geschreven werd wel heel erg. Maar het is goed gekomen.

In de jaren die ik in de praktijk gewerkt heb, heb ik genoten van de contacten met patiënten en collega's

Ik heb gelachen, gehuild en soms het even niet meer zien zitten, maar vooral met heel veel plezier mijn werk gedaan.

17 juni zal mijn laatste werkdag zijn, maar mogelijk zijn jullie nog niet van mij af want het kan zijn dat ik incidenteel nog wel kom invallen.

Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad.

Daar ik in de buurt blijf zal ik vele van jullie nog wel eens in het dorp tegenkomen dus wie weet Tot Ziens.

Er zal 22 juni tussen 16u en 17:30 in de praktijk nog gelegenheid zijn om even gedag te zeggen.

Liefs Leonieke

P.S.

Voor de mensen die nog afscheid willen nemen maar niet aanwezig kunnen zijn op 22 juni:

Er staat een brievenbus op de balie mochten mensen nog een afscheid kaartje/ brief Aan Leonieke willen schrijven.